

# ESCAPE

## GROET UIT BEIROET

LIBANON, LAND VAN CONTRASTEN. In de sixties  
een jetsetoord, in de jaren tachtig geteisterd door een  
burgeroorlog en nu een bruisende bestemming;

*tekst* MARJOLEIN VAN ZANTEN



Libanezen weten hoe ze het leven moeten vieren en Beiroet heeft dan ook de mooiste restaurants en (rooftop)clubs



*Villa Clara*



*Villa Clara*



*Strandclub Lazy B*



*A Dinner Thing*



## LEUKSTE BUURTEN IN BEIROET

- **Achrafieh** – chique buurt met oude *grand villa*. Hier vind je vintage boetieks, specialiteitenwinkels, het **Albergo Hotel**, restaurant **Liza** en traditioneel café **Al Falamanki**.
- **Mar Mikhael** – ooit een industriegebied, nu *hipster central*, waar je het beste ijs eet bij **Oslo**, luncht bij groene oase **Makan**, shopt in de stijlvolle winkel **Beyt** en dineert/slaapt bij **Villa Clara**.
- **Gemmayzeh** – een hub voor cultuur. Je vindt hier galleries, artistieke projecten en prachtig bewaard gebleven paleizen zoals het **Sursock Museum**. Het is de buurt van enkele beroemde hedendaagse ontwerpers van het land, en de meest trendy lokale hangouts.
- **Strand** – Beiroet heeft geen echte stranden, maar veel zonnedecks zoals de **Sporting Club**. Strandclub **Lazy B**, iets buiten de stad, is ook de moeite waard.

## BEZOEKEN

- **Byblos** – de oudste havenstad ter wereld
- **Batroun** – beachclubs en wijnhuizen in de regio, zoals Ixsir
- **Deir el-Qamar**, ‘het dorp van de emirs’, en **Beited-dine Palace**, een paleis in het gelijknamige dorp
- **Jeita Grotto** – prehistorische grotten
- **Al-Shouf Cedar** – natuurreservaat

## CULTUUR

- **Sursock Museum** – een modern en eigentijds kunstmuseum in een oud stadspaleis, met een missie om lokale en internationale kunst te behouden
- **Carwan Gallery** – galerie met modern design, ze staan ook op Design Miami en in Basel
- **Beirut Art Walk** – een gepersonaliseerde privétour door LHote Libanais
- **National Museum** – overzicht van de rijke geschiedenis van Libanon, die teruggaat tot een miljoen jaar geleden

Het mooiste aan Libanon? Het is wel degelijk het Midden-Oosten, maar er heerst een westerse vrijheid. Dus ja, er wordt gewoon alcohol gedronken en je kunt je kleden zoals je wilt. Verder is Libanon een veelzijdig land. Je hebt er de prachtige natuur (compleet met watervallen en de oudste olijfbomen ter wereld, rondom Douma). Dan heb je de bedrijvigheid, de beachclubs, de wijngaarden in Batroun, de visrestaurants in de historische havenstad Byblos of het dorp van de emirs, Deir el Qamar. En dan is er het goddelijke eten, te beginnen met het traditionele ontbijt van *labneh*, kleine mezze zoals warme bonen, kazen, salades, verse munt, huisgemaakte jams en *manakeesh*, versgebakken schijven brood met kaas of een topping van *za'atar*, een kruidenmengsel.

## OUDE GRANDEUR

Hoofdstad Beiroet ligt aan de Middellandse Zee. Het is een stad met fotogenieke straatjes waar de geur van Arabische koffie, jasmijnstruiken en wierook zich mengt met uitlaatgassen van de stokoude auto's of de vele fourwheeldrives die je er ziet. Kunst, cultuur en gastronomie gaan hand in hand met een bewogen geschiedenis, oude grandeur en extreem luxe nieuwe architectuur. Tijdens een rit door de stad zie je de contrasten. Je rijdt langs vervallen stadspaleizen in traditionele architectuur – waar nu weelderige vijgenbomen uit groeien –, maar ook langs kapotgeschoten gebouwen.

Beiroet stond lang bekend als het Parijs van het Midden-Oosten, omdat de Fransen er ooit het bewind voerden. Tot de burgeroorlog (1975-1990) was het de meest kosmopolitische, tolerante stad in de Arabische wereld en een luxe pitstop voor rijke Europeanen, Arabische royalty en sterren zoals Elizabeth Taylor en Richard Burton. De cafés zaten vol intellectuelen, oliesjeiks en kunstenaars. Inmiddels heeft de stad de spirit weer opgepakt: Beiroet heeft een levendige kunst- en designscene. Er zijn veel galleries en in mei vindt de internationaal bekende Beirut Design Week plaats.

Libanezen weten hoe ze het leven moeten vieren en Beiroet heeft dan ook de mooiste restaurants en (rooftop)clubs. In het chique **Hotel Albergo**, in de christelijke wijk Achrafieh, drink je champagne op het dakterras. Voor een nachtclubgevoel ga je naar rooftopbar **Iris** in de wijk Downtown. Het nachtleven bruist en er zijn dinner party's te over. Mocht je in contact willen komen met Beiroets crême de la crême, probeer dan bij één van de pop-up diners van **A Dinner Thing** aanwezig te zijn. Eens per maand >



Sursock Museum

# ESCAPE



organiseren ze diners voor twintig zorgvuldig geselecteerde gasten op ongebruikelijke en geheime locaties. De locatie wordt niet onthuld tot een paar uur voor het diner en je weet niet wie er nog meer aanwezig is totdat je arriveert. Volg ze op Instagram: @adinerting.

## BUITEN BEIROET

Veel bezienswaardigheden zijn binnen een à twee uur rijden vanuit Beiroet te bereiken.

Voor de bergen ga je naar het **Al-Shouf Cedar Nature Reserve**. De rit ernaartoe is schilderachtig. In het natuurreservaat zie je eeuwenoude cederbomen, die voor de Libanezen symbool staan voor vrede en voorspoed. Vlakbij het reservaat ligt een van de mooiste dorpen van Libanon, **Deir el-Qamar**, met typisch Libanese huizen met rode daken en grote, gebogen ramen. Op het centrale plein staan een kerk, synagoge en moskee gebroederlijk naast elkaar: bewijs van de religie-tolerante wortels van het land. Ooit was het dorp onderdeel van de Zijderoute en was er een levendige handel in zijde en juwelen. Eindig de dag met een mezza op het kleurrijke terras van restaurant en guesthouse **Beit El Qamar**, dat in een traditioneel Libanees huis net buiten het dorp zit. Alle ingrediënten voor de gerechten komen van lokale boeren.

Als je een bijzondere overnachting zoekt, kun je slapen in een *beit*, dat thuis betekent. Beits zijn stijlvolle familiehuizen die als guesthouse fungeren. Je wordt er ontvangen alsof je een lang verloren vriend bent. De eigenaren laten je kennismaken met lokale specialiteiten, weten welke plekken je moet bezoeken en hebben vaak een klein team in huis om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Veel van de eigenaren werken in de creatieve sector, waardoor de inrichting van de huizen helemaal *on fleek* is. De leukste beits vind je via LHote Libanais, hotelibanais.com. Twee favorieten zijn **Beit al Batroun** en **Beit Douma**.

**Beit al Batroun** zit in een klein dal met uitzicht op de Middellandse Zee. Het is een oase van rust, een plattelandshuisje op slechts 40 minuten rijden van Beiroet en op loopafstand van de beachclubs. Eigenares Colette heeft jaren in Londen gewoond en besloot tien jaar geleden terug te keren naar Libanon. Ze liet dit huis bouwen in traditionele stijl, met gerestaureerde materialen. Colette wil dat haar gasten zich thuis voelen: 'Ik ben hier niet als een manager, maar meer als een moeder of vriendin voor mijn gasten.' Ze woont er zelf ook, met haar Franse bulldog Chloé. Er zijn vier gastenkamers en een *liwan* – een lounge die in verbinding staat met het buitendeel. Hier wordt elke ochtend een uitgebreid, versbereid >

## SHOPPEN

- **Starch Foundation** – non-profit organisatie die jonge Libanese modeontwerpers helpt bij de lancering van hun modelabel, opgericht door ontwerper Rabih Kayrouz
- **Saifi Village** – leuke buurt met vele mode- en interieurboetieks
- **Zawal** – traditionele en moderne producten voor het interieur, van lokale en regionale ambachtslieden. Denk aan zijden tafelkleden, zeep en handgeblazen glas
- **Plan Bey** – galerie en boekwinkel die nauw samenwerkt met lokale hedendaagse fotografen, illustratoren en kunstenaars, en hun werk in kleine edities verkoopt
- **Orient 499** – boetiek die traditie mixt met modern design; variërend van antiek tot modern meubilair, kleding, sieraden en accessoires uit Libanon en de regio
- **Liwan** – luxe loungewear en interieuritems





Beits zijn stijlvolle familiehuizen die als guesthouse fungeren. Je wordt er ontvangen alsof je een langverloren vriend bent



*Ixsir*



*Beit Douma*



*Ixsir*

In de oude dorpskern van Douma vergaap je je aan de mooie architectuur en de overweldigende natuur



*Ixsir*



Makan

ontbijtbuffet geserveerd van ingrediënten uit haar tuin en specialiteiten uit het dorp.

Overdag bezoek je één van de beachclubs met zwembad in de buurt, zoals **Orchid**, en lunch je met je voeten in de zee in het privébaaitje van visrestaurant **Jammal**. Rondom deze beit liggen verschillende wijngaarden, zoals **Ixsir**, waar je tussen de wijnranken, beschermt onder bomen, kunt lunchen en hun prijswinnende rosé kunt drinken. Kijk naar de zonsondergang bovenop de vijfduizend jaar oude zeemuren in Batroun, gevolgd door een diner bij **Chez Maguy**, beroemd om haar verse vis en zeevruchten.

**Beit Douma** ligt in de bergen, een half uur rijden vanaf Batroun en met een totaal andere sfeer. In de oude dorpskern van Douma vergaap je je aan de mooie architectuur en de overweldigende natuur. Het guesthouse ligt net buiten het dorp met uitzicht over de bergen en olijfgaarden. De beit is gerenoveerd door gerenommeerd modeontwerper Rabih Kayrouz (Dover Street Market, Barneys New York, L'Eclaireur) en chef/sociaal ondernemer Kamal Mouzawak. Ze transformeerden de 19de-eeuwse villa tot een stijlvol guesthouse waar goed eten centraal staat. In alles zie je de esthetische hand van de heren, of het nu de inrichting, de presentatie van het heerlijke eten of de ontwerpen van Kayrouz' couturestoffen aan de wand betreft. In de tuin staan citroen-, olijf- en walnootbomen, kruiden en rozenstruiken. Als je interesse hebt in koken kun je een privékokles krijgen – als je geluk hebt, kook je zelfs samen met eigenaar en topchef Kamal *himself*.

## WANNEER?

De beste periode om naar Libanon te reizen is april/mei, dan is het landschap groen en kun je al naar het strand. De meeste strandclubs gaan in mei open. Juni, juli en augustus zijn warm en droog, maar augustus is ook piekseizoen en drukker. In september, oktober en zelfs nog november zal het rond de twintig graden zijn. Reizen doe je in Libanon alleen per taxi of met een privéchauffeur, er is geen openbaar vervoer. Taxi's zijn makkelijk aan te houden, maar voor de dagtrips kun je een Engelsprekende chauffeur regelen via L'Hote Libanais. In tegenstelling tot veel andere Midden-Oosterse landen hoef je hier nergens te onderhandelen over de prijs. ●

*Handige sites om te checken voor je gaat: [hotelibanais.com](http://hotelibanais.com) en [soukeltayeb.com](http://soukeltayeb.com). Volg op Instagram [@livelovelebanon](https://www.instagram.com/livelovelebanon), zo ontdek je de mooiste plekken*

## ETEN & DRINKEN

- **Makan** – restaurant met mooie, groene binnentuin en funky vintage interieur
- **Liza** – chique restaurant uit Parijs met Libanese keuken, in traditionele villa
- **Al Falamanki** – traditioneel Libanees café 24/7 met prachtige binnentuin waar je rozenwaterlimonade drinkt en shisha rookt op ligbanken
- **Souk el Tayeb** – beroemde *farmers market* van specialiteiten uit elke Libanese regio, opgezet met het motto 'Make Food Not War', wat inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie die lokale boeren helpt bij organische certificatie, kooklessen geeft, en guesthouses ontwikkelt
- **The Lebanese Bakery** – voor Libanees ontbijt uit de houtoven
- **Tawlet Biomass** – Jrebta, een toonaangevende producent, verwerker en leverancier van gecertificeerde biologische producten in Libanon, serveert een weekendbuffet op het terrein van de boerderij
- **Ixsir** – Batroun regio, restaurant & wijngaard
- **Jammal** – Batroun regio, beroemd visrestaurant met eigen baai

## SLAPEN

- **Baffa House** – in Beiroet, [baffahouse.com](http://baffahouse.com)
- **Villa Clara** – in Beiroet, [villaclara.fr](http://villaclara.fr)
- **Beit al Batroun** – in Thoun, [beitalbatroun.com](http://beitalbatroun.com)
- **Beit Douma** – in Douma, [beitdouma.com](http://beitdouma.com)
- **Beit El Gamar** – in Chouf, [beitelqamar.com](http://beitelqamar.com)



Beit Douma